

94

HEDVIG ELISABETH CHARLOTTAS

DAGBOK

VI

1797—1799

ÖVERSATT OCH REDIGERAD

AV

CECILIA AF KLERCKER

FÖDD LEWENHAUPT



STOCKHOLM

P. A. NORSTEDT & SÖNERS FÖRLAG

Ms 1158-6

Innehåll.

Sid.

CCLVIII. Brev för januari 1797.

Översikt av politiska ställningen; kungens sparsamhet; reformer inom administrationen; utnämningar; ryske ambassadören baron Budbergs missnöje med rikskanslern baron Sparre; fröken Rudensköld tillåtes att vistas i Stockholm; hertigen ogillar vissa av kungen anbefallda förändringar inom flottan I

CCLIX. Brev för februari 1797.

Hertiginnan hyser förhoppningar att bliva moder, känner sig lyckligare i sitt äktenskap; kungens nuvarande rådgivare; rykten om indragningar; ändringar i generaladjutantstjänsten; greve Golowkins återkomst 6

CCLX. Brev för mars 1797.

Beramade reformer träda i kraft; kungen beviljar ogärna förmåner; om ryska giftermålsplanerna; Golowkins uppträdande och avsked; rikskanslerns ohövlighet mot hertigen; teatrarna stängas under fastlagen II

CCLXI. Brev för april 1797.

Ryske kejsaren avböjer ett möte med kungen; general Klingspor återkommer från Petersburg efter avbrutna förhandlingar; hertigens sjukdom, kungen visar sitt deltagande; förböner i kyrkorna för hertiginnan; hertigens omdöme om baron Reuterholm; hertigens ekonomiska ställning; hertiginnan förtalas; hänsynslös behandling av överstarna Gyllengranat och Bennet; baron Wredes snabba befordran 17

CCLXII. Brev för maj 1797.

Närmare detaljer om general Klingspors beskickning till Ryssland; kejsarens artighet mot kungen; kungen önskar baron Budbergs kvarstannande; överståthållaren baron von Essen begär avsked; kungen och hertigen avhandla dels baron Staël von Holsteins fordran dels hertigens affärer; hovstat och apanage bestämmas för det väntade kungliga barnet; arbetare kräva löneförhöjning; oordningar och uppträden i huvudstaden 23

CCLXIII. Brev för juni 1797.

Ytterligare om kungens giftermålsplaner; funderingar över baron Taubes resa till Tyskland; greve Axel von Fersen ambassadör vid fredskongressen i Rastadt; kungen ger grevinnan Armfelt audiens; kungen samtalar med hertiginnan om Armfelt och Reuterholm; kungens karaktär; hans agg till sin forne guvernör 30

CCLXIV. Brev för juli 1797.

Hertiginnans förtidiga nedkomst; kungens avresa; regering tillförordnas; rykten att kungen begivit sig på friarfärd i Tyskland 36

CCLXV. Brev för augusti 1797.

Hertigen och hertiginnan utflytta till Rosersberg; nyheter från kungens resa; ryske ambassadören baron Budberg lämnar Stockholm; ambassadsekreteraren Jennings återkommer från Petersburg 40

CCLXVI. Brev för september 1797.

Kungens förlovning med prinsessan Fredrika av Baden; hans återkomst från Tyskland; hertigen missnöjd med kungen och förlovningen; hertigen anförtror hertiginnan, att han fått ett erbjudande från kejsar Paul; kungens besök å Rosersberg; förtroligt samtal mellan kungen och hertiginnan om hans resa, förlovning och ställning till Ryssland; kungen tillkännager officiellt sin förlovning; hertigen avböjer baron Reuterholms närmande; hertigens dåliga affärer, brevväxling därom mellan kungen och hertiginnan; kungen ger penninggåvor i anledning av förmälningen; kungen och hertiginnan samtala om Reuterholm och om hertigens skulder; kungen avreser till Karlskrona 43

CCLXVII. Brev för oktober 1797.

Prinsessan Fredrika av Baden, den blivande drottningen, viges par procuration i Stralsund med baron Taube; hennes ankomst till Karlskrona, där kungen möter; stora festligheter under kungaparets färd genom landet; högtidligt mottagande på Drottningholm; karaktéristik av den unga drottningen och hennes hovdamer; hertig Fredriks misslyckade giftermålsplaner; överste Brentanos återkomst och ersättningskrav 60

CCLXVIII. Brev för november 1797.

Drottningens intåg i huvudstaden; förmälningen firas med stora festligheter; drottningen svimmar under gratulationscouren; dis-

harmoni inom kungens äktenskap; kammarfröken von Friesendorff avskedas plötsligt; drottningen yttrar sig om sitt äktenskap oförbehållsamt till hertiginnan, som ämnar vid tillfälle medla mellan de unga makarna; baron Reuterholm förvisas; öfverste Aminoff skrämmer Reuterholm; kungen nedstämd . . . 67.

CCLXIX. Brev för december 1797.

Fortfarande misstämning mellan kungen och drottningen; kungen vistas på Haga; hertiginnan känner deltagande för drottningen; påtänkt societetsspektakel inställes i följd av en duell; general Bonaparte vägrar att erkänna greve von Fersen som ambassadör vid kongressen i Rastadt; rikskanslern greve Sparres avgång; utrikesärendena anförtros åt hovkanslern von Ehrenheim 74

CCLXX. Brev för januari 1798.

Den politiska ställningen; kungen saknar energi; ingen förtrolighet mellan kungen och drottningen; rykten om utnämning av svensk ambassadör i Paris 80

CCLXXI. Brev för februari 1798.

Kungens supéer efter föreställningarna på operan; hertiginnan samtalar förtroligt med kungen och sedan med drottningen samt söker försona dem; överhovmästarinnan avundsjuk på hertiginnan; majestäterna giva cour, och drottningen uppväcker allmän beundran; små supéer anordnas på slottet; diplomatiska underhandlingar med Rastadt och Paris 87

CCLXXII. Brev för mars 1798.

Misstämningen mellan kungen och drottningen fortfar; kungen reser bort på en vecka; franska regeringen erbjuder sig köpa svenska Pommern; fransmännens svekfulla politik 95.

CCLXXIII. Brev för april 1798.

Hertigen allvarsamt sjuk; hertiginnan orolig för hans hälsa; hertigens ekonomiska bekymmer; hertiginnan hoppas åter att bliva moder; kungen höjer hertigens apanage och bjuder honom på utländsk resa; hertiginnan åstadkommer ett närmande mellan kungen och drottningen; greve von Fersen avlägsnas från Rastadt och förflyttas till Karlsruhe; baron Staël von Holstein utnämnes till minister i Paris 97

CCLXXIV. Brev för maj 1798.

Orsakerna till baron Staël von Holsteins utnämning; hans självrådighet; hertiginnans reflektioner om kungen; ytterligare om försäljningen av Pommern 101

CCLXXV. Brev för juni 1798.

Hertigen utflyttar till Rosersberg; hertiginnan avhandlar med kungen kostnaderna för hertigens utrikesvistelse; kungen förargad på drottningen för en bjudnings skull, de försonas och bli goda vänner; en finanskuipp sänker agiot; kungen deltagar i lägret på Ladugårdsgärdet, följer därpå drottningen till Drottningholm samt reser sedan till Medevi; regering tillförordnas . . . 104

CCLXXVI. Brev för juli 1798.

Hertiginnan nedkommer med en son; förberedelser för den nyfödde prinsens dop; han insjuknar, erhåller nöddop och dör; hertiginnans djupa sorg; kungen och drottningen visa deltagande; engelsmännen beslagtuga svenska handelsfartyg; örlogsfartyg beordras till konvojering; kungen avböjer dels Englands förslag till förbund mot Frankrike, dels ackrediterandet av franskt sändebud i Stockholm; finanskuipp misslyckas 107

Augusti 1798. *

Beslut fattas, att hertiginnan skall åtfölja hertigen på resan till utlandet; hertigparet med svit avresa från Stockholm till Ystad; färden går över Tullgarn, Finspång, Mjölby, Eksjö, Alvesta och Kristianstad 110

September 1798.

Med postjakt sker överfarten från Ystad till Wieck; utflykt göres till Greifswald; färden fortsättes över Anklam, Prenzlau, Zedenick och Oranienburg till Berlin; uppehåll därstädes; resan går vidare över Mittenwalde, Luckau och Elsterwerda till Dresden; härifrån ställes kosan över Teplitz, Brux och Podersam till Karlsbad, där hertigen och hertiginnan stanna och genomgå en brunnskur 115

Oktober 1798.

Hertigparets vistelse i Karlsbad; avresa därifrån över Kolleschowitz till Prag; uppehåll i Prag; resan fortsättes via Kolin, Iglau och Znaim till Wien 136

* Se sid. 109.

November 1798.

- Hertigparets vistelse i Wien: kyrkor, muséer m. m. beses; presentation för kejsrerliga familjen och Ludvig XVI:s dotter; sällskapsliv och teaterbesök 145

December 1798.

- Hertigparets vistelse i Wien: hertiginnan låter måla sitt porträtt; hertigen konsulterar doktor Gall; sällskapsliv och teaterbesök; julfirande; furst de Ligne kommer ofta på hertiginnans mottagningar 153

Januari 1799.

- Hertigparets vistelse i Wien: beskrivning av staden, bemärkta personligheter samt baler, konserter m. m.; doktor Gall håller föredrag i frenologi 159

Februari 1799.

- Hertigparets vistelse i Wien: nöjeslivet fortfar; kejsarinnan synes oberörd av Neapels öde; allmän fruktan för fransk invasion; Donau översvämmas 170

Mars 1799.

- Hertigparets vistelse i Wien: Haydns oratorium »Skapelsen» åhöres; besök i atelierer, målarakademien m. m.; visiter, assembléer och konserter; ryska trupper defilera vid Schönbrunn; påskfirande 178

April 1799.

- Hertigparets vistelse i Wien: tillfredsställande underrättelser från krigsskådeplatsen; stark kyla och snöväder; kejsarinnan nedkommer med en son; festligheter för kejsarens gäst, storfurst Konstantin; hovbaler; teaterföreställningar; utfärd till Laxenburg; avskedsvisiter 184

Maj 1799.

- Hertigparets avskedsvisit hos kejsaren och avresa från Wien till Prag; efter några dagars uppehåll därstädes fortsättes färden till Karlsbad; kurgäster anlända dit 197

Juni 1799.

- Om hertigparets vistelse i Karlsbad och avresa därifrån; färden ställes över Leipzig, Dessau och Wörlitz 200

Juli 1799.

Hertigparet beser Wörlitz, reser över Quedlinburg och Goslar till badorten Pyrmont; vistelsen därstädes; politiska mord i Ra- stadt	206
--	-----

Augusti 1799.

Hertigparets vistelse i Pyrmont; avresan därifrån; efter några da- gars besök i Hannover och Braunschweig ankomst till Qued- linburg	215
--	-----

September 1799.

Sedan hertigparet under några dagar gästade prinsessan Sofia Alber- tina i Quedlinburg, fortsattes resan över Magdeburg till Berlin; vistelsen därstädes samt anträdande av hemresan	223
--	-----

Oktober 1799.

Hertigparet besöker Hamburg och Lübeck, där hertiginnan sam- manträffar med sin broder; sedan går färden över Wismar och Rostock till Stralsund; härifrån göres överfart till Ystad, och hemfärden till Stockholm anträdades över Kristianstad, Alvesta och Eksjö	227
---	-----

November 1799.

Hertigparet anländer över Linköping till Stockholm; reflektioner över händelser som timat i Sverige under hertigparets utlands- vistelse; brevväxling m. m. rörande »Lolottes» börd; kronprin- sens födelse; baronerna Armfelt och Reuterholm benådas	232
--	-----

December 1799.

Statens dåliga finanser; traktat med Ryssland; frisinne, missnöje och upplopp i flera städer; kungen vill ej kvarstå som universitets- kanslär; misstämning i svenska Pommern, generalguvernören baron von Platen avgår och efterträdes av baron Cederström; hur England och Frankrike kapade svenska fartyg; ryske kej- saren vänligt stämd mot kungen; hur kungen sköter regerings- angelägenheterna	241
--	-----

Anmärkingar och senare tillägg	248
--	-----

Brev m. m.	250
--------------------	-----

Personregister	319
--------------------------	-----